

**AANVRAAG HUWELIJK IN DE PASTORALE EENHEID SINT-ANNA WAREGEM**

St.-Jan de Doper Beveren-Leie / St.-Eligius St.-Eloois-Vijve / St.-Martinus Desselgem

**Bruidegom**

Naam + voornaam .....

Huidig adres: .....

Geboorteplaats en – datum : .....

Naam + voornaam van de vader: .....

Naam + voornaam van de moeder : .....

Datum van het doopsel: ..../...../.....

Plaats van het doopsel: kerk ..... Materniteit .....

Adres van de ouders bij uw doopsel:

.....

Naam van de parochie waar uw ouders woonden bij het doopsel:

.....

**Bruid**

Naam + voornaam .....

Huidig adres: .....

Geboorteplaats en – datum : .....

Naam + voornaam van de vader: .....

Naam + voornaam van de moeder : .....

Datum van het doopsel: ..../...../.....

Plaats van het doopsel: kerk ..... Materniteit .....

Adres van de ouders bij uw doopsel:

.....

Naam van de parochie waar uw ouders woonden bij het doopsel:

.....

Gewenste datum van het huwelijk: ..../...../.....

uur:.....

Plaats van het huwelijk: (onderstreep wat past)

\*St.-Jan de Doperkerk Beveren-Leie \*St.-Eligiuskerk St.-Eloois-Vijve \*St.-Martinuskerk Desselgem

In geval van een eigen priester dient men wel altijd eerst toestemming te vragen aan pastoor Patrick Leenknecht. Noteer na deze toestemming naam en voornaam, adres en telefoonnummer van de priester of diaken die de viering voorgaat

.....

Uw contactadres: .....

Tel. .... / .....

GSM: ...../ .....

Mailadres: .....

Datum aanvraag: ..... /..... /.....

**Info:**

**Tarieven:**

- voormiddag 10.00u. of 10.30u. € 275
- voormiddag vanaf 11.00u. € 364
- namiddag vanaf 14u € 275

Betaling minstens 14 dagen vooraf met vermelding "Huwelijk (datum+ beide namen vermelden)."

VZW PASTORALE EENHEID SINT-ANNA  
SCHOENDALESTRAAT 3  
8793 SINT-ELOOIS-VIJVE  
BE43 7360 3807 5901

Verantwoordelijke pastoor pastorale eenheid Sint-Anna Waregem  
(St.-Eloois-Vijve, Desselgem, Beveren-Leie)  
Patrick Leenknecht  
Schoendalestraat 3  
8793 St.-Eloois-Vijve  
tel. 056/603276  
[p.leenknecht@skynet.be](mailto:p.leenknecht@skynet.be)

## RICHTLIJNEN VOOR HUWELIJKSVIERINGEN PASTORALE EENHEID SINT-ANNA WAREGEM

St.-Jan de Doperkerk Beveren-Leie / St.-Eligiuskerk St.-Eloois-Vijve / St.-Martinuskerk Desselgem

Beste,  
vooreerst wensen wij jullie beiden veel geluk met het leven dat jullie in wederzijdse trouw willen delen. Van harte proficiat! Jullie vragen ook aan de Kerk getuige te zijn van jullie huwelijksbelofte en wensen dus in de katholieke geloofsgemeenschap gekend te zijn als man en vrouw. Daar willen wij graag op ingaan. Opdat dit een zinvolle viering zou zijn is het natuurlijk goed te weten wat een kerkelijk huwelijk is. Interessante websites zijn: [www.huwelijksvoorbereiding.be/brugge](http://www.huwelijksvoorbereiding.be/brugge) en [www.kerknet.be/organisatie/trouwen-voor-de-kerk](http://www.kerknet.be/organisatie/trouwen-voor-de-kerk)  
Alvast geven wij hieronder enkele belangrijke gedachten en delen u ook de concrete afspraken mee voor de viering zelf.

### **Om even over na te denken.**

De essentie van een kerkelijk huwelijk staat kernachtig verwoord in de volgende tekst die jullie bij de pastoor dienen te ondertekenen.

***“Nu ik een kerkelijk huwelijk verlang te sluiten, verklaar ik voor God en voor zijn Kerk, dat ik door mijn ja-woord op mij neem: heel mijn leven trouw te blijven, en mij als een goede echtgenoot/echtgenote in te zetten om ons huwelijk uit te bouwen tot een echte liefde- en levensgemeenschap.***

***Ik beloof dat ik als een goede vader/moeder de kinderen die ons worden toevertrouwd, wil laten dopen en zal opvoeden in geloof en liefde tot de Heer Jezus Christus.”***

- Minstens één van jullie beiden moet gedoopt zijn en bovenstaande tekst in eer en geweten ondertekenen.
- Jullie moeten ook burgerlijk gehuwd zijn vooraleer jullie in de kerk kunnen huwen. Dat burgerlijk huwelijksboekje moet door u of uw ceremoniemeester meegebracht worden naar de kerk.

Indien bovenstaande voorwaarden voldaan zijn, hebben jullie nog een keuze te maken: een huwelijksviering als gebedsdienst OF met eucharistie:

- Eucharistie vieren is dankbaar het lijden, de dood en de verrijzenis van Jezus gedenken. Bij een huwelijksviering met eucharistie veronderstellen wij dus minstens dat jullie geloven in de levende Jezus en in zijn aanwezigheid in de tekenen van brood en wijn. Een ontvankelijk geloof, openheid en eerbied voor dit gebeuren is dus vereist. Voor wie dit helemaal niet gelooft heeft eucharistie vieren weinig zin.

Bij een huwelijksviering met eucharistie is er natuurlijk gelegenheid tot communie voor alle gedoopten. In een huwelijksviering met eucharistie is het gebruikelijk dat het bruidspaar de communie ontvangt onder de twee gedaanten (d.i. brood en wijn). Indien jullie dat niet wensen, gelieve dit dan te melden aan de priester bij het huwelijks gesprek vooraf.

- Als jullie niet allebei het christelijk geloof delen of voor wie zich niet thuis voelt in het eucharistisch gebeuren of daar anders ook nooit aan deelneemt, is het misschien een zinnvollere keuze jullie huwelijksbelofte uit te spreken in een gebedsdienst. In een gebedsdienst komt er geen brood of wijn bij te pas en er wordt in deze viering dus ook geen communie uitgedeeld. Wel vindt het huwelijks sacrament plaats in een waardevol en mooi gebedskader waarbij uw huwelijksverbintenis omkranst is door zinvolle teksten, gebeden en liederen.

Spreek over deze bovenstaande keuze ook nog eens met de priester of diaken die jullie viering zal voorgaan.

## **Afspraken voor een goede voorbereiding en vlot verloop.**

### **1. Schikking**

Het plaatsen van de stoelen voor de huwelijksplechtigheid gebeurt **uitsluitend** en **alléén** in samenspraak met de koster. (zie gegevens bij nr 9)

### **2. Muziek**

- Jullie kiezen voor een kerkdienst. Hier passen dus religieuze liederen en/of muziek
- Voor deze muziek of liederen kan steeds de organist van de parochie aangesproken worden (zie contacten nr 9)
- Eigen muzikanten zijn welkom. Vraag hen muziek en liederen te brengen die passen in een kerkelijke huwelijksviering! Het kerkorgel is beschikbaar. In Sint-Eloois-Vijve en in Beveren-Leie staat ook een elektronische piano
- Eigen cd-compilatie is mogelijk. Er is in de kerk een cd-speler beschikbaar. In dit geval spreek je voor het praktische luik af met de namen vermeld onder punt 9. De keuze van de liederen wordt besproken met de pastoor.

### **3. Wat met het tekstboekje?**

Er is geen verplichting om zelf een tekstboekje te maken. Het is wel zinvol om daar als koppel samen werk van te maken. Werkmateriaal kunnen jullie vragen aan uw voorganger of priester/diaken van de parochie. Jullie kunnen ook materiaal vinden in de winkel van het pastoraal centrum 'de Bron', Marktstraat 88 te Harelbeke, 056 /73 70 72. In elk geval wordt het tekstboekje vooraf (d.i. vóór het gedrukt of gekopieerd wordt!) samen besproken en ter goedkeuring voorgelegd aan de diaken of priester die het huwelijk zal inzegenen.

### **4. Bloemen (zie ook uitgebreider apart blad met afspraken voor eventuele bloemisten)**

### **5. Tapijten**

Een tapijtloper wordt gratis ter beschikking gesteld. Het tapijt loopt van het altaar tot aan de kerkdeur, niet buiten.

### **6. Betalingen/Tarieven**

- voormiddag 10.00u. of 10.30u. € 275
- voormiddag vanaf 11.00u. € 364
- namiddag vanaf 14u € 275

Betaling minstens 14 dagen vooraf op rekening

VZW PASTORALE EENHEID SINT-ANNA  
SCHOENDALESTRAAT 3  
8793 SINT-ELOOIS-VIJVE  
**BE43 7360 3807 5901**

*met vermelding "Huwelijk (datum+ namen vermelden)".*

### **7. Feestelijk Strooien .....**

Wij vragen GEEN rijst of andere materies te gooien na de plechtigheid. Indien jullie daarover plannen zouden vernemen van aanwezige familie en vrienden, wil dan zo vriendelijk zijn hen dat te melden. Omdat ook jullie dat vaak niet in de hand hebben, willen we vragen enkele mensen aan te spreken om indien nodig samen met de koster op te kuisen.

### **8. Beschadigingen :**

Indien er beschadigingen ontstaan ten gevolge van de viering (watervlekken, kaarsvetdruppels, schade aan geluidsinstallatie, ...) zal de schade verhaald worden op de gebruikers van de kerk

### **9. Contact**

Voor praktische vragen en/of afspraken nemen jullie contact op met

-St.-Eloois-Vijve: Filip Raes, Staakmolenstraat 39, 8793 St-Eloois-Vijve, 056/60 07 42 / [filip.raes@skynet.be](mailto:filip.raes@skynet.be)

-Desselgem: Paul Van Maele, Grote Heerweg 299, 8791 Beveren-Leie, 056/71 21 09

-Beveren-Leie: Theo Coussement, Kortrijkseweg 197, 8791 Beveren-Leie, 0471/199762

## De huwelijksplechtigheid zelf

1. Bij het **binnenkomen in het kerkgebouw of kapel** worden jullie verwelkomd bij het portaal. Dan gaat het stoetsgewijze naar voor. (tenzij jullie anders afspreken met de voorganger)
2. Vaak wordt aan **kleine kinderen** gevraagd om de stoet voor te gaan. Dat is mooi en kinderen zijn natuurlijk welkom in de kerk. Maar soms gebeurt het dat deze kinderen de hele verdere dienst storen. Dat komt niet echt de sfeer en de sereniteit van de huwelijksviering ten goede. “Elk kent zijn volk” zegt de volksmond. Overweeg dus zelf of het kan. Kinderen plaats laten nemen naast een zeer gekend familielid is vaak een goede suggestie. Of spreek iemand aan die met zich met hen bezighoudt in een hoekje van de kerk of er even mee gaat wandelen...
3. Bij de **huwelijksinzegening** staat het bruidspaar op, zoals trouwens alle aanwezigen. De twee getuigen komen dan naar voren en nemen plaats naast jullie.
4. De **huwelijksringen** kunnen aangebracht worden door bevriende kinderen of volwassenen.
5. Voor een eventuele **huwelijkskaars en/of een huwelijkskruis** zorgen jullie zelf. Deze symbolen zijn niet verplicht, maar wel zinvol. Op die manier kiezen jullie samen voor een blijvend aandenken in jullie woning. Tip: Geef de kaars en/of het kruis een ereplaats in uw woning. Een interessant adres om deze dingen aan te schaffen is: De Bron, pastoraal centrum, Marktstraat 88, 8530 Harelbeke, 056/73.70.72
6. Na de huwelijksluiting wordt **het register** ondertekend door de pasgetrouwden en de getuigen. Ook de priester of diaken tekent het huwelijksregister en schrijft het huwelijk ook in het **burgerlijk trouwboekje** in. **Vergeet dus niet dit “trouwboekje” mee te brengen.**

## 7. Kerkbijdrage

-In een huwelijksviering is er telkens offerande. In een eucharistie wordt daarvoor een schaal gebruikt waarin dan de hosties worden gelegd. Bij een gebedsdienst kan de hand gelegd worden op het eventuele kruisje dat in het huis van het bruidspaar een ereplaats zal krijgen. Dit gebaar is de uitdrukking dat men zich aansluit bij het gebed om zegen over jullie huwelijk. Ondertussen kan er ook een vrijwillige bijdrage gelegd worden voor het werk van de priesters in de pastorale eenheid.

-Men komt tijdens de viering ook met mandjes rond voor een bijdrage voor de parochie en het kerkgebouw

**8. Een goede fotograaf doet zijn werk maar valt niet op!** Vraag **de fotograaf** om zijn werk **zo onopvallend mogelijk** te doen! Een kerkelijke huwelijksplechtigheid is immers geen fotosessie. Ook een video-opname is toegelaten, maar zonder storende bijkomende verlichting. Gelieve deze mensen daar heel duidelijk over in te lichten.

Al deze richtlijnen beogen een zinvolle en godsdienstige huwelijksplechtigheid.

Wij wensen jullie een deugddoende huwelijksvoorbereiding toe en al op voorhand veel geluk in het huwelijksleven.

Met vriendelijke groeten,

pastoor Patrick Leenknecht, namens de pastorale eenheid Sint-Anna Waregem

Schoendalestraat 3

8793 St.-Eloois-Vijve

tel. 056/603276

p.leenknecht@skynet.be



## Geef dit afsprakenblad aan uw bloemist

Al deze richtlijnen beogen een zinvolle en godsdienstige huwelijksplechtigheid.

1. Bloemenversiering is een vrij initiatief van de families. Je mag in afspraak met de familie bloemen plaatsen. Mooi en feestelijk hoeft niet overvloedig en overdadig te zijn. Er zijn veel mogelijkheden: voor of naast het altaar, bij de huwenden, bij de lezenaar, bij het evangelieboek of het tabernakel, bij het Mariabeeld enz... Let wel: zeker voor Sint-Eloois-Vijve mag **op het altaar** enkel op de hoek een bloemstuk staan dat ook niet al te hoog is. Dat vragen wij opdat de centrale eucharistische gaven van **brood en wijn op het altaar zichtbaar zouden zijn en niet verborgen staan achter bloemen**. Bij een gebedsdienst heeft versiering van het altaar weinig zin, want het altaar wordt dan niet gebruikt.
2. Het spreekt vanzelf dat nergens schade wordt toegebracht. Eventuele bloemetjes aan de stoelen worden alleen met een lintje vastgemaakt. [Kleefband en (ijzer)draad beschadigen de stoelen en bemoeilijken het wegnemen.] Ze worden in elk geval door u of door de familie weer weggenomen evenals linten, strikken, resten van kartons, oasis,...enz...
3. De doopvont en de wijwatervaten zijn geen recipiënten en worden dus niet gebruikt om bloemen in te schikken.
4. Onder geen enkele voorwaarde mogen spijkers, krammen of wat dan ook in de muren of balken geslagen worden.
5. Het meubilair van de kapel of de kerk mag niet op eigen initiatief verplaatst worden. De stoelschikking wordt besproken met de koster.
6. Kaarsen op het altaar vormen een groot risico. Gelieve dus maatregelen te voorzien om te voorkomen dat het altaar of de altaardwaal bevuild of beschadigd wordt door afdrupende kaarsen en/of door vocht uit de geplaatste bloemstukken.
7. - Wie bloemen meebrengt voor iemand neemt die gewoonlijk niet terug mee als men weggaat. De bloemen in de kerk zijn er om Gods huis mee te versieren. Het is echter begrijpelijk dat men sommige grote bloemstukken wil gebruiken voor de receptie of het feest. Maar het is sympathiek om voor God, wiens zegen de huwenden komen vragen, nog een bloemetje achter te laten ter ere van onze Heer. Wij vragen hierin goede afspraken tussen de huwenden en de bloemist.